

# 'When in Rome, do as the Romans do'

22 mei 2009 vrijdag

Tom Eijsbouts

Vorige week was onze premier in Rome, voor een gesprek met zijn collega Silvio Berlusconi. Hij gaf ook een praatje aan de universiteit La Sapienza aldaar, over 'een nieuwe morele agenda'. In verschillende kranten (ook deze) las ik dat hij had gesproken over een 'nieuw economisch en moralistisch perspectief'.

Dat 'moralistisch' (= zedenprekerig) zal hij niet hebben bedoeld, zelfs niet ironisch. Maar het tekent de man. Als tegenwicht en misschien in navolging van het motto 'When in Rome, do as the Romans do', maakte onze premier in Rome ook een ondeugende opmerking. Toen de rector van de universiteit hem vergeleek met zijn eigen dochter, die ook nog jong is, zei Balkenende gevat, dat hij haar graag eens zou ontmoeten. 'Kunt u dat regelen? Ik zal het mijn vrouw niet vertellen.' (Zie FD vrijdag 15 mei).

Balkenende was in zijn element en ging zo door. Als grootste toonbeeld van Europese samenwerking prees hij in Rome het AC Milan uit de jaren tachtig van Berlusconi, waarin Van Basten, Baresi en Gullit samen triomfen vierden. AC was in die tijd overigens ook een toonbeeld van belastingontduiking, zoals onze premier misschien wel wist.

Interessant, hoe een Nederlandse protestant zich geroepen voelt om in Rome een zedenpreek te houden en tegelijk onderdanig te tonen naar zijn Italiaanse collega, de boef en schuinsmarcheerder Berlusconi. Is het om op diens populariteit mee te liften? Is het om bij hem in het gevlij te komen en zijn onderhandelingsdoel te bereiken (een klapstoeltje bij de G8?). Dat laatste doel lijkt overigens te zijn bereikt.

Over een dag of tien zijn de Europese verkiezingen. Berlusconi heeft zich kandidaat gesteld, aan het hoofd van een aantal dames die hij zelf op hun spektakel heeft geselecteerd. Zijn grote plezier is het beleiden van al wat er in Europa aan instellingen wordt opgebouwd, van het Europees Parlement via de Europese rechters tot de euro. Na de komende verkiezingen moet hij een nieuwe Italiaans lid voor de Europese Commissie leveren.

De vorige keer, in 2004, kwam Berlusconi voor deze post op de propfen met de aartsconservatief Buttiglione. Deze man, die homoseksualiteit openlijk als een zonde beschouwt, werd kandidaat voor de post recht en vrijheid. Onze premier, Europees partijgenoot van Berlusconi en toen zelf juist voorzitter van de EU, stak geen poot uit. Het Europees Parlement moest eraan te pas komen om die dwaze Italiaanse kandidatuur te verijdelen.

Na de nieuwe verkiezingen zal Berlusconi zijn Europese voorstelling voortzetten. In zijn toespraak in Rome spreekt Balkenende wel over de Europese verkiezingen, maar het Europarlement komt in zijn verhaal niet voor.

In de plaats daarvan zijn die verkiezingen voor hem aanleiding om te komen met een groot pleidooi voor een niet-gekozen Europese SER (NRC, dinsdag), op Nederlandse leest geschied.